

Bate Westerhof 50 jaar kapper

TYNAARLO -12 december aanstaande zal voor Bate Westerhof een heuglijke dag worden. Enerzijds omdat hij dan 65 jaar wordt, anderzijds het feit dat 'kapper Westerhof' 50 jaar een begrip in Tynaarlo en omstreken zal zijn. In de vervlogen jaren kwamen velen bij het bedrijfspannend aan de Dorpsstraat 12 langs om zich te laten knippen of om bijvoorbeeld een rokertje te kopen.



Kapper Westerhof knipt al 50 jaar in Tynaarlo en omstreken.

Fenno J. Scheeringa

1926 werd het pand door de ouders van Bate gekocht om er als kapper en klompenmaker actief te zijn. Omstreeks 1906 is de woning aan de Dorpsstraat gebouwd. Voordat de Westerhofs er hun intrek in namen, was het in gebruik als boerderij. Daarvoor heeft het nog andere bestemmingen gekend. Een wagenmakerij, een café, een schildersbedrijf en een stucadoor verdienden er hun dagelijks brood. In het pand waren de vertrekken toen op geheel andere plaatsen dan nu het geval is. Waar nu dagelijks geknipt wordt was vroeger een slaapkamer.

In dit vertrek werd in 1927 Bate Westerhof geboren. Na de lagere school ging Westerhof naar de Mulo in Zuidlaren. Vanwege de oorlog kon dit voortgezet onderwijs niet geheel afgerond worden. Bate ging bij zijn ouders in de zaak werken. Zijn vader werkte 's morgens als klompenmaker en 's middags als kapper. Het kappersvak had Westerhofs vader weer geleerd van zijn vader, die naast schaapherder ook kapper in Zeyen was. Naast het knippen was scheren ook een alledaagse bezigheid, toen men nog werkdagen kende van 's morgens half zeven tot 's avonds tien. Zondags 's morgens moesten de messen ook dikwijls worden geslepen om de baardharen te verwijderen. Een winkel-sluitingswet kende men toen nog niet. Knippen kostte in die tijd een kwartje. Scheren 0,15 en bij een abonnement een dubbeltje.

Bate zijn eerste handelingen in de kapperszaak waren inzeppen en scheren. Op zijn vijftiende nam hij voor het eerst, onder toezicht oog van zijn vader, de schaar ter hand om te knippen. Na de Mulo is Bate naar de kappersschool in Assen gegaan. Na 2,5 jaar had hij het kappersvak- tabaks- en middenstandsdiploma op zak.

Sinds 1955 zelfstandig

In 1955 trad Bate met Geesje in het huwelijk. Besloten werd in '55 er een pand bij te kopen aan de Dorpsstraat waar zijn ouders met zijn zes jaar jongere broer Roel het klompen maken gingen be-

drijven. Voor Bate en Geesje brak een drukke tijd aan. Samen gingen ze een goedlopende kapperszaak runnen. Om in het vak goed bij te blijven nam Bate aan kapperswedstrijden en concoursen deel. Als opmerkelijk resultaat mag genoemd worden het feit dat kapper Westerhof op een wedstrijd van de drie Noordelijke Provincies als achtste eindigde van de 52 deelnemers. Zo'n tien jaar werd aan kapperswedstrijden en dergelijke deelgenomen. In het kappersgezin Westerhof werden vier kinderen geboren. De opgroeiende jeugd vroeg meer aandacht en dat deed Bate besluiten om niet meer aan kapperswedstrijden deel te nemen. Dat Bate een actief mannetje is geweest, getuige dat hij in de voetballerij zijn sporen meer dan verdiend heeft. In zijn Mulo-tijd in Zuidlaren maakte hij deel uit van het aspiranten-team van Zuidlaren. Na Zuidlaren werd het eerste team van VAKO uit Vries.

Toen SVT werd opgericht maakte hij zich verdienstelijk voor de groen-witten. Er werd toen gespeeld aan de Zwarteweg aan de achterzijde van het openluchtbad. Dat Bate niet onverdienstelijk acteerde op de groene mat, blijkt uit de selectering voor de Drentse selectie. Liefst 20 jaren speelde Bate in het eerste team van SVT. Nadien bleef Bate zich inzetten voor SVT als jeugdleader en als elftalcommissielid. Vrijdags 's avonds werd de voetbaltoto administratief ook nog even rondgemaakt.

Beatle rage

Naast het knippen in de winkel is Westerhof ook werkzaam als kapper bij instellingen in de regio. Voorts worden zieke klanten die als vaste klant te boek staan thuis geknipt. Echter in 1972 liep het knippen met de helft terug door de rage van de popgroep "The Beatles". Met name de jeugd, die anders eenmaal in de maand kwam, liet zich nu eens per half jaar knippen. Ook de oudere cliëntèle lieten hun haardos ietwat groeien. Het gevolg was dat het inkomen een stuk terug liep. Eerder al waren de scheeractiviteiten teruggelopen door de komst van de

electrische scheerapparatuur. Het toeval wilde dat de buurman een taxibedrijf exploiteerde. Hier ging Westerhof van maandag tot en met vrijdag van zeven tot negen en 's middags van drie tot half zes voor rijden. Dit alles was mogelijk omdat zijn vrouw Geesje er ook volledig achter stond. "Je moet elkaar helpen. Als het zo uitkwam piepte ik de aardappelen of deed de afwas", aldus Bate. "Als ik weg was deed Geesje de winkel. Tussendoor of zaterdags knipte ik".

Op 62-jarige leeftijd besloot Westerhof met de VUT te gaan en beëindigde hij zijn werkzaamheden bij taxibedrijf Aling om zich vervolgens weer volledig aan zijn winkel te wijden. Als hobby werd begonnen met het verzamelen van pakjes sigaretten uit andere landen. Inmiddels zijn in de winkel uit 45 landen sigarettensoorten uitgestald. Klanten die van de hobby van Westerhof op de hoogte zijn, nemen pakjes voor Bate mee als ze naar het buitenland gaan. Pakjes uit o.a. China, Nieuw Zeeland en Australië behoren tot de verzameling.

Na 65ste korter knippen

Bate en Geesje hebben besloten om met ingang van 1 januari '93 voor halve dagen, en dan 's ochtends, de winkeldeur open te houden. "Wij hebben geen hekel aan ons werk, maar willen toch meer van vrije tijd gaan genieten", aldus het echtpaar. "Op de fiets er op uit en meer tijd vrijmaken voor onze kinderen en kleinkinderen". Dat de zaak voor halve dagen open blijft is ook de wens van de klanten. "Je stopt er toch niet mee", wordt dikwijls aan Bate gevraagd door de klanten. Ja, en waarom ook. Het gaat altijd gezellig in de winkel toe. De laatste nieuwtjes en de verste moppen doen er vaak de ronde. Meerdere klanten worden al 50 jaar door Bate geknipt, enkelen daarvan al door zijn vader. Om door te gaan na de pensioengerechtigde leeftijd heeft Bate en Geesje onlangs doen besluiten de woning te vertimmeren en van een nieuwe verflaag te voorzien. Alles ziet er nu piekfijn uit. Het rentenieren kan beginnen en de voorziening blijft in 't lough.